



De ontdekking van  
**EDWARD WHITTEMORE**

'EEN EPISCHE HASJDROOM... KOSMISCH... FABULEUS... VREEMD EN ONTROEREND.'

THE NEW YORK TIMES

## EDWARD WHITTEMORE

'Amerika's grootste onbekende auteur.' PUBLISHERS WEEKLY

'Een van Amerika's beste schrijvers.' HARPER'S MAGAZINE

'Maakt als geen ander de lange, complexe geschiedenis van het Midden-Oosten begrijpelijk.' WASHINGTON POST

'Transformeert de geschiedenis tot mythe en haalt ons vervolgens terug naar de algemeen aanvaarde geschiedenis, waarna we die in een geheel nieuw licht bezien.' LOCUS

## SINAÏ TAPIJT

'De verhalen-in-verhalen van generaties ontdekkers, spionnen, monniken, junkies en smokkelaars die door de Oriënt zwerven.' VILLAGE VOICE

'Een wonderbaarlijk verhaal vol verbijsterende en onwaarschijnlijke gebeurtenissen. Toch zijn de personages zo boeiend, de opgeroepen scènes zo betoverend en de lokaties zo exotisch, dat de lezer met plezier zijn ongeloof opschort.'

JERUSALEM DREAMING

- ◆ Een literaire ontdekking
- ◆ Een geheime geschiedenis van de twintigste eeuw
- ◆ Voor wie genoot van **De Da Vinci Code** en **Cryptonomicon**
- ◆ Voor wie geïnteresseerd is in spionage, smokkel, geschiedenis, het Midden-Oosten, de verhalen van duizend-en-een-nacht, politiek, religie, magisch-realisme en oorlog!

EDWARD  
WHITTEMORE



Sinai  
tapijt



€ 18,95

Paperback, 15 x 23 cm  
Oorspronkelijke titel: Sinai Tapestry  
Vertaling: Rob van Moppes

352 blz. NUR 305/302  
isbn 90 245 4857 8  
Verschijnt: juli 2004

**SINAÏ TAPIJT** is een spannende en fantastische geheime geschiedenis van onze tijd. Whittemore verweeft de chaos van de gebeurtenissen tot een geheel en de decennia tot een tijdperk. Met verhalen-in-verhalen verhaalt hij van de onderling verweven speurtochten van:

**PLANTAGENET STRONGBOW**, de grootste botanicus en ontdekker van zijn tijd, verdwijnt in 1840 in de Sinai om na veertig jaar een 33-delige schandalig accurate studie Levantijnse seks te publiceren, om weer te verdwijnen en in het geheim het Turkse rijk te kopen, dat na zijn dood in 1914 uiteenvalt.

**SKANDERBEG WALLENSTEIN**, de fanatieke monnik die rond 1800 in de Sinai de originele bijbel vindt en ontdekt dat deze 'elke religieuze waarheid die ooit door iemand is aangehangen' ondermijnt. Ontzet maakt hij een vervalsing en begraaft de ware Sinai-bijbel, die decennia later wordt gevonden door...

**HADI HARDEK**, de eeuwige zwerver door de geschiedenis, een verlegen ridder met een verroeste kruisvaardershelm en een verschoten gele mantel, op een hopeloze missie als verdediger van de Heilige Stad. Hij heeft slechts één vriend in het moderne Jeruzalem, zijn loyale metgezel...

**D'SULLIVAN BEARE**, de zoon van een arme Ierse visser, die de Paasopstand overleeft en een guerrilla tegen de Britten voert, tot hij in 1920 vermoord als non naar Palestina vlucht en de eerste wapens naar de Haganah smokkelt in een reusachtige holle stenen scarabee in dienst van...

**STERN**, de zoon van Strongbow en een joodse herdersdochter, voorstander van een thuisland voor joden, moslims en christenen in het Midden-Oosten, is getuige van de slachting van Smyrna in 1922 en wordt uiteindelijk het slachtoffer van de bloedige conflicten in het gebied.

**SINAÏ TAPIJT** gaat over de lokroep van de Heilige Stad, de belofte van de woestijn, de verbijsterende variëteiten van liefde en hoop en falen, de intense en sombere kleuren van onoverwinnelijke dromen en stervende dagen. Het is een boek als geen ander, spannend, fantastisch, raadselachtig...

## VERKOOP - ONDERSTEUNEND MATERIAAL

- ◆ **Vloerdisplay** met 20 exemplaren  
Euro 379,- isbn 90 245 4857 8
- ◆ **Promotiepakket** met affiches en plafondhanger  
isbn 1106806069

## VOOR U ALS BOEKHANDELAAR

- ◆ Leesexemplaren beschikbaar vanaf medio april
- ◆ Laat uw reactie weten en maak kans op een verrassingsprijs

## PUBLICITEIT

Advertenties in de landelijke dagbladen

Persmappen met zeer uitgebreide informatie

Speciale Whittemore-mailing naar de pers

Voorpublicatie en informatie op [www.boekenwereld.com](http://www.boekenwereld.com)

Speciale aandacht tijdens Eerste drukte/Vers voor de pers september 2004

### UITGEVERIJ LUITINGH - SIJTHOFF

Postbus 289, 1000 AG Amsterdam

tel: 020-53 07 340 / fax: 020-62 62 651

e-mail verkoop: [verkoop@luitingh-sijthoff.nl](mailto:verkoop@luitingh-sijthoff.nl)

e-mail promotie: [promotie@luitingh-sijthoff.nl](mailto:promotie@luitingh-sijthoff.nl)

### VEEN BOSCH & KEUNING UITGEVERS

Ternesselei 326, 2160 Wommelgem

tel: 03-35 52 830 / fax: 03-35 52 840

e-mail verkoop: [t.vandencorput@vbku.be](mailto:t.vandencorput@vbku.be) of [m.poupaert@vbbku.be](mailto:m.poupaert@vbbku.be)

e-mail promotie: [e.wouters@vbku.be](mailto:e.wouters@vbku.be)



## DE AUTEUR



EDWARD WHITTEMORE (1933-1995) leefde een zeer vol leven voordat hij fictie begon te schrijven.

Na zijn studie geschiedenis aan Yale University nam hij als officier dienst bij de US Marines.

In Japan werd hij gerekruteerd door de CIA. Op het hoogtepunt van de Koude Oorlog was hij zeker tien jaar in dienst, en niet achter een bureau. In het Verre Oosten, Europa en de Oriënt was hij NOC (Non Official Cover), een veldagent die als het misliep geen beroep kon doen op de ambassade.

Hij huwde en scheidde twee keer in deze periode. Uit zijn eerste huwelijk had hij twee dochters, maar de scheidingsovereenkomst verbood contact met hen. Na de tweede scheiding had hij relaties met schilderessen, een fotografe, een beeldhouwster, een danseres, maar nooit met een auteur.

Als schrijver viel Whittemore op door een eigenzinnige, veldragen stijl, een levendige verbeelding en een diep inzicht in de glorie en het kwaad van de wereld.

Toen Whittemores boeken verschenen, waren ze slechts vergelijkbaar met die van Thomas Pynchon, maar sindsdien hebben o.a. Neal Stephenson, Don DeLillo en Dan Brown succes gehad met verwant werk. Het lijkt erop dat Whittemore zijn tijd vooruit was. Criticus Gary K. Wolfe stelde onlangs: 'Zijn barok komische en paranoïde visie op de geschiedenis resoneert zo sterk met onze tijd dat zijn boeken niet gedateerd maar juist fris aandoen.'

De vijf romans die Whittemore wist te voltooiën vormen een uitgelaten, onstuimige maar uiteindelijk ontroerende geheime geschiedenis van de twintigste eeuw, die vooral speelt in de Oriënt en het Midden-Oosten.

Whittemores oeuvre is nooit in een Nederlandse vertaling verschenen. Luitingh zal dit rechtzetten door jaarlijks een Whittemore te publiceren, in een fraaie vertaling van Rob van Moppes, de vertaler van John le Carré.

**Meer informatie op: [www.relax.com.au/~amf47/jerusalemdreaming](http://www.relax.com.au/~amf47/jerusalemdreaming)**